



## MORGEN IS HET TE LAAT

Tekst en muziek: Hannelore Bedert

Ben ik nog te jong of mis ik hier de grap.  
Moet ik nog wat boterhammen eten voor ik het allemaal beter snap?

Meneer rijdt met de auto tot bij de bakker om de hoek.  
En dan uren parking zoeken, het gezond verstand is zoek.  
In de winkel koopt mevrouw groenten uit een verre streek  
terwijl de boer een beetje verder toch ook prima groenten kweekt.  
Meneer eet elke dag tonijn. Het loopt echt uit de hand.  
Je vraagt toch ook geen broodje panda, broodje tijger of olifant.

### Refrein:

We wachten niet tot morgen.  
Morgen is het te laat!  
Wij hebben recht op een planeet  
waar het veel beter gaat.  
We wachten niet tot morgen.  
Nee, morgen is het te laat!  
We slaan de handen in elkaar  
voor de natuur en het klimaat.

Mervrouw vindt olierampen vreselijk overal op de wereldbol.  
Maar vijf minuten later tankt ze wel vrolijk haar auto vol.  
Meneer koopt zoveel nieuwe dingen, volgt alle hippe snufjes op de voet.  
Maar iets hergebruiken, hij weet niet hoe dat moet.  
Ik vind het allemaal onnozel hoe ze hun gang maar gaan.  
Ze maken zich wel zorgen maar ze doen er nooit iets aan.

### Refrein

We zorgen voor de toekomst  
en die begint vandaag!  
Alle kinderen samen,  
zo hebben we het graag!

### Refrein

