



Gezocht: Kinderrechten

Groep 2: Lieve Marianne

Lieve papa,

Mama zei dat ik je een brief kon schrijven. Ik vond het een goed idee. Ik heb ook een tekening gemaakt, die staat op de achterkant. Hoe is het in de gevangenis?

Oma is vandaag op bezoek geweest.

Ik denk dat ze je ook mist. Waarom ben je in de gevangenis?

Wanneer mag je naar huis? Mag ik ook op bezoek komen?

Kusjes,
Marianne

Lieve Marianne,

Ik was heel erg blij met je brief, want ik mis je heel erg. De gevangenis valt wel mee. Het ergste is dat ik je niet kan zien. Ik zou het erg leuk vinden als je eens op bezoek kwam. Dat mag op het bezoekuur. Maar voorlopig wil jouw mama niet dat je komt. Ze vindt het hier geen goede plek voor kinderen. Misschien heeft ze wel gelijk.

Ik mis je,
Papa

Allerliefste papa,

Ik probeer mama steeds te overtuigen dat ik je mag bezoeken
maar ik mag niet. Ik vind het niet eerlijk. Ik heb toch het recht om je te zien?

Je hebt me nog steeds niet verteld waarom je
nu in de gevangenis zit en hoe lang je moet blijven.

Sorry als deze brief boos klinkt, maar ik ben ook een beetje boos.

Toch een kus,

Marianne

Lieve Marianne,

Ik wil je niet vertellen waarom ik hier zit, omdat ik denk dat je het niet
zal begrijpen en boos op me zult zijn. Het is moeilijk erover te praten.

Ik denk dat ik me schaam. Ik wil liever over iets anders praten.

Vertel me eens wat over school. En hoe gaat het met het voetbal?

Winnen jullie een beetje?

Dikke knuffel,

Paps

Liefste papa,

Vorige week was het voetbaltoernooi. We zijn derde geëindigd. Mama is komen kijken. De meeste meisjes waren er met hun papa. Ik wou dat jij er ook was, want mama begrijpt niets van voetbal. Ze mist niet eens dat er twee speelhelften waren ...

Op school waren er jongens die zeiden dat jij iemand dood gedaan hebt. Is dat waar? Ik heb gezegd dat het niet waar was. Er zit een foto van het toernooi in de enveloppe.

Ik mis je,
Marianne

Lieve kleine Marianne,

Natuurlijk is het niet waar dat ik iemand dood heb gedaan. Niet alle mensen in de gevangenis zijn moordenaars. Vertel dat maar aan die jongens en laat je niet doen! Je bent vast veel slimmer dan zij als ze zomaar leugens vertellen.

Deze week hebben een paar mensen een kinderkamer gemaakt in de gevangenis. Speciaal voor kinderen die op bezoek komen. Ik hoop dat je binnenkort eens op bezoek mag komen.

Kus van papa

Dag lieve paps,

Ik mis je heel erg. Maar mama vond de hinderhoek leuk. Ik heb nog eens gezeurd om op bezoek te komen en ze zei dat ze er over nadacht. Joepie! Oma vindt ook dat mama me moet laten komen. Ze zegt dat het mijn recht is. Misschien kom ik binnenkort.

Ik hoop het wel.

Op school gaat het al beter. Ze pesten me nog steeds soms, maar mijn nieuwe vriendin Siska komt voor mij op. Siska ziet haar papa ook meinig, want die is matroos. Stel je voor he, altijd op zee.

Veel liefs,
Marianne

Allerliefste Marianne,

Het was zo leuk om je te zien! Je bent al een hele dame aan het worden! Ik hoop dat we het snel nog eens over doen. Ik heb het gevoel dat ik zoveel mis terwijl ik hier opgesloten zit. Jij wordt groot en ik ben er helemaal niet bij. Ik hoop dat je nog een keer komt en dat je blijft schrijven ... Je briefjes doen me veel plezier. Als je volgende keer komt heb ik een verrassing voor je.

Liefs,
je papa

Dag papa,

Het was erg leuk je terug te zien. De gevangenis vond ik een beetje griezelig. Vooral die grote poort en de tralies voor de ramen. We moesten ook al onze spullen achterlaten en door een metaaldetector gaan. Alsof ik een wapen bij me zou hebben! Ik voelde me al bijna een crimineel. Oma en ik proberen mama ervan te overtuigen nog eens terug te gaan. Oma vindt dat ik je elke maand een keer moet bezoeken. Ik hoop dat mama akkoord gaat ...

Marianne

Lieve Marianne,

Sinds je vaker op bezoek komt, is het leven hier veel mooier. Het is nog steeds niet makkelijk om in de gevangenis te zitten. Het is dan ook een straf. Maar jou niet zien zou een te zware straf zijn. Vannacht heeft het gesneeuwd. Bij jullie ook? Hopelijk sneeuwt het met Kerst, ik kijk er heel erg naar uit om dan bij jullie te zijn, al is het maar één dag.

Liefs,
je papa

Liefste paps,

Dat je komt met Kerst is de beste verrassing ooit!!

Dan is het meer net als vroeger. Allemaal samen onder de kerstboom.

Ik las over gevangenissen in een ver land. Gelukkig is het hier niet zo.

Daar mag niemand op bezoek komen en denkt niemand aan Kerstmis.

Jeetje wat ben ik blij! Je hoeft geen cadeau te kopen hoor, ik meet dat het niet gaat. Dat je komt is al een cadeau en van mama krijg ik toch al een nieuwe fiets.

Liefs,

Marianne

Liefste papa,

Het was erg leuk bij je te zijn met kerst. Wat een verrassing

dat je toch een cadeau had! Ik ben erg blij met die nieuwe

voetbal en ik heb er al minstens vier doelpunten mee gemaakt. Binnenkort is de

winterstop voorbij. Ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe bal te trainen.

liefs, Marianne

Uit: Recht of echt, leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor de 3de graad lager onderwijs, Vormen vzw